

23 T/M 30 DEC

DE FEE VAN FOIGEREN

DÉ KERSTMUSICAL
VOOR JONG EN OUD



DE LAWEI

ALTIJD APPLAUS!

Lever je kleurplaat in bij De Lawei en maak kans op vrijkaartjes voor het hele gezin!

MAAK KANS OP VRIJKAARTJES VOOR HET HELE GEZIN!

Lever je kleurplaat in bij De Lawei en maak kans op vrijkaartjes voor een voorstelling van *De Fee van Folgeren* voor het hele gezin! Inleveren kan tot en met maandag 12 december. De winnaar krijgt dinsdag 13 december bericht.

Naam _____

Leeftijd _____

Adres _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

Mijn gezin bestaat uit _____ personen

In de familievoorstelling van De Lawei laten we in de kerstperiode *De Fee van Folgeren* op het toneel tot leven komen!

Het leven van familie De Vries van Vreewijk is nogal chaotisch. Vader Yde staat er sinds de dood van zijn vrouw Emma praktisch alleen voor. Zijn zeven kinderen zijn tamelijk onhandelbaar, ze staan bekend onder de naam *De Bende van Vreewijk*. Het is niet verwonderlijk dat geen enkele kinderjuffrouw het in dit gezin lang uithoudt. Tot overmaat van ramp moet vader binnen een maand een huwelijkspartner vinden, omdat hij anders zijn villa kwijt zal raken en daarmee

ook zijn gezin. Dan verschijnt ineens de magische Matilda Tevree. Zal het haar lukken het gezin te redden?

De Fee van Folgeren is gebaseerd op de boeken *Nurse Matilda* van Christianna Brand uit 1964. Voor Wilma Hoorstra en Paul Passchier dienen de boeken nu als inspiratie voor hun zesde familievoorstelling in De Lawei. Regionaal amateurtalent, ondersteund door een professioneel productieteam, zal de komende kerstperiode *De Fee van Folgeren* bewerken tot een echte familiemusical.